

Wereldkind

2

Leerwerkboek



© Uitgeverij Plataan
info@uitgeverijplataan.be
www.uitgeverijplataan.be
Sehetis Bilican
Wereldkind 1 Leerwerkboek

Antwerpen, Uitgeverij Plataan, 2020.

D/2019/14.658/15
ISBN: 9789463883689
NUR: 719



Inhoudelijke revisie:

Khadija-Ann De Bruyne, Nayyeera-Evelyne Vanlandeghem, Mustafa Burak

Omslagontwerp & vormgeving:

Sevil Akirmak

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



Voorblad

Plak hier je foto of teken jezelf



Mijn naam is

De naam van mijn moeder is

De naam van mijn vader is

Ik heb zussen en broers.

De naam van mijn school is

De directeur/directrice heet

Mijn islamleerkracht heet

Ik wil later worden.

Mijn lievelingsdier is een

Mijn hobby is

Mijn lievelingskleur is.



Onze klasafspraken

1



We luisteren naar elkaar.

2



We zijn altijd beleefd en aardig voor elkaar.

3



Als ik iets wil zeggen, steek ik mijn vinger op.

4



We helpen elkaar.

5



We dragen zorg voor het materiaal.

6



We ruimen alles netjes op.

7



We tonen respect voor elkaar.

8



Iedereen is welkom in onze klas.

9



We zijn één grote familie.

10



Ik doe mijn best in de klas.

Voorwoord

“Elke leerling is uniek, elke leerling is anders, elke leerling is een ster en schittert op z'n eigen manier.”

Er is geen boek dat voldoet aan alle eisen. Wetende dat dit boek ook niet aan alle eisen en behoeften zal voldoen, zijn we toch gelukkig en enorm tevreden om dit werkboek te mogen voorstellen. We willen hiermee onze nederige bijdrage leveren.

Graag willen we mededelen dat we zeer zeker en zelfs graag openstaan voor alle positieve kritiek om de kwaliteit van onze leerwerboeken te verbeteren, zodoende bereiken we wat ons vak Islam waardig is.

Bij deze willen we ons ook verontschuldigen voor de eventuele fouten die onbewust gemaakt zouden zijn. We willen aan allen onze dank betuigen die in het verleden het initiatief hebben genomen en mee geholpen hebben bij het opstellen van lesmateriaal. Deze zijn tevens voor ons een bron van inspiratie geweest.

Bilican Sehetis



Luisteren



Schrijven



Opzeggen



Kleuren



Lezen



Zoeken



Inhoudsopgave

Pagina

1. Mijn God is Allah.

9 - 30

De Profeet Mohammed

(Moge Allah hem prijzen bij de engelen)

2. Het jaar van de olifant.

31 - 40

3. De geboorte van de Profeet.

41 - 50

4. De zoogmoeder Halima.

51 - 60

5. Terug naar Amina, zijn moeder.

61 - 68

6. De kleine wassing.

69 - 78

7. De Koran.

79 - 90

8. Het gebed.

91 - 108

9. Welkom Ramadan.

109 - 122

10. Vriendschap en broederschap

1. Delen.

123 - 127

2. Ik ga goed om met mijn vrienden.

128 - 130

3. Broederschap.

131 - 132

4. Ik vier feest.

133 - 134

Gebed

Doe°a voor het begin van elke les.

Rabbie zidnie °ilman
warzoeq nie fahman.

*“O Allah, geef mij meer kennis
en help me om alles beter te begrijpen.”*







Hoofdstuk

Allah

1





Allah



De schepper.

Ooit, lang geleden, was er niets of niemand. Geen aardbol, geen zon, geen sterren, geen dieren en mensen. Alleen **Allah** was er. **Allah** heeft altijd bestaan. Hij besloot toen om het heelal, de planeten, de aarde en nadien ook de mens te scheppen.

Waarlijk, Wij hebben de mens
in de beste vorm gemaakt.
(Koran 95: 4)



Allah



De schepping.

Allah heeft alles heel mooi gemaakt.
Voor Allah is niets moeilijk.
Allah hoeft niet na te denken en niet te plannen.
Hij maakte het universum in **6** dagen.
Hij heeft niets of niemands hulp nodig.
Hij is Allah, de Sterke, de Wijze, de Machtige.



Allah heeft ons in de beste vorm
geschapen.
Of je nu wit, bruin of zwart bent.
Of je klein, groot, dik of dun bent.
Of je nu een meisje of jongen bent.
Hij houdt van je.

Allah kijkt niet naar je uiterlijk.
Hij kijkt naar je hart.
Hoe goed je bent in je hart?
Hou je van Hem en van de mensen?
Heb je respect voor de ouderen
en liefde voor de kinderen?



**Wij zijn lief voor de mensen,
de dieren en voor alles wat leeft.**

Allah



Wist je dat?

Wist je dat alle mensen 1 grote familie zijn? Wist je dat we allemaal afkomstig zijn van dezelfde vader en moeder?

De eerste mens die Allah geschapen heeft, was **Adam** en daarna zijn vrouw **Hawa**.



Alles wat leeft is gemaakt door Allah.

Mensen, dieren, planten en bomen.



1. Schrijf de namen op van de dieren die je ziet.

.....

.....

Allah



2. Kijk naar de plaatjes en vul de letters in.

           
h f e t s m o k a l i g

              
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

              
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

          
v n e j o u h t d l a

              
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

              
h l a i s t e n r o v j k m

          
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

            
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Allah



3. Wij bedanken Allah voor deze mooie wereld.



Allahoe akbar:

Allah is de Grootste.

Allah



Wij bedanken Allah.

Voor onze hersenen waarmee wij kunnen nadenken en onthouden. Voor onze ogen waarmee wij kunnen zien. Voor onze tong waarmee wij kunnen praten en proeven. Voor onze handen waarmee wij kunnen eten, drinken en schrijven. Voor onze oren waarmee wij kunnen horen. Voor onze voeten waarmee wij kunnen stappen en lopen. Voor ons hart waarmee wij liefde kunnen voelen voor Allah, voor onze ouders, familie en vrienden.



4. Welke letter hoort bij welke prent?



Allah



5. Zorg goed voor de bloemen en bouw zinnen op.

1.   

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.     

- | | | | |
|--|--|--|--|
|  mijn |  ouders |  Ik |  vrienden |
|  voor |  dank |  alles |  lichaam |
|  ogen |  Allah |  leerkracht | |



Allah



Wij bedanken Allah.

Omdat wij moslim zijn.
Voor onze gezondheid.
Voor onze ouders.
Voor onze vrienden.
Voor deze mooie wereld.
Omdat wij hier in vrede kunnen leven.
Voor alles wat wij hebben.



6. Waarvoor wil jij Allah bedanken?

.....
.....
.....



7. Allah houdt van hen die...

hun ouders respecteren

eerlijk zijn

delen met anderen

bidden

proper zijn

vriendelijk zijn

lief zijn

anderen helpen

beleefd zijn

Allah



De eigenschappen van Allah.

1. Allah is 1.
2. Allah is Lief.
3. Allah is Groot.
4. Allah is Mooi.
5. Allah is de Machtigste.
6. Allah is Sterk.
7. Allah heeft geen ouders.
8. Allah heeft geen kinderen.
9. Allah heeft geen familie.
10. Allah is niet geboren.
11. Allah gaat niet dood.
12. Allah heeft geen begin.
13. Allah heeft geen einde.
14. Allah is geen jongen.
15. Allah is geen meisje.
16. Allah lijkt op niemand.
17. Niemand lijkt op Allah.
18. Allah eet niet.
19. Allah drinkt niet.
20. Allah slaapt niet.
21. Allah wordt niet moe.
22. Allah wordt niet oud.
23. Allah hoort alles.
24. Allah ziet alles.
25. Allah weet alles.
26. Allah verstaat alle mensen.
27. Allah verstaat alle dieren.
28. Allah praat.
29. Allah houdt van ons.
30. Wij houden heel veel van Allah.

Hoeveel zinnen heb jij kunnen onthouden?

Ik ken al 20 zinnen over Allah.

Allah



8. Kleur **rood** of **groen**.



9. Teken hier hartjes voor Allah. Schrijf ook waarom je van Allah houdt.

.....

.....

.....

.....

.....



Allah



Hoeveel Schone Namen heeft Allah?

**Allah heeft 99 Mooie Namen.
Deze namen noemen we Al-asmaa-al-hoesna.**

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Rahmaan | 11. Aziem |
| 2. Rahiem | 12. Aziez |
| 3. Kariem | 13. Basier |
| 4. Haliem | 14. Wakiel |
| 5. Hakiem | 15. Hamied |
| 6. Ghaffaar | 16. Ahad |
| 7. Fattaah | 17. Samad |
| 8. Salaam | 18. Waahid |
| 9. Latief | 19. Ghafoer |
| 10. Aliem | 20. Noer |

Hoeveel namen heeft Allah?



Allah



Verhaal: “Liefde voor Allah.”

Ergens in Antwerpen woont een vrolijk gezin. Dat gezin telt 2 kinderen: Ahmad en zijn zusje Nisa. Ahmad is al 8 jaar en Nisa 5. Hun huisje heeft een gezellige tuin en ligt niet ver van de school en niet ver van het park. Ahmad houdt ervan in het park te spelen met zijn vrienden. De naam Ahmad werd hem gegeven door zijn opa. ‘Ahmad’ betekent iemand die Allah dankbaar is. Weet je dat Ahmad ook één van de namen is van onze lieve Profeet Mohammed? Daarom koos opa deze naam voor zijn kleinzoon. Opa is iemand met heel veel liefde voor Allah en Zijn Profeet Mohammed. Ahmad heeft ook veel vrienden die van Allah houden. Wanneer je heel veel van Allah houdt, wordt je zelfs verliefd op Allah. Kan dat, verliefd zijn op Allah? Is dat erg? Helemaal niet! Luister maar! Je wordt niet alleen verliefd op het meisje of op de jongen met wie je gaat trouwen. Neen, dit is een andere manier van liefde. Deze liefde betekent dat je heel veel aan Allah en Zijn lieve Profeet denkt. Je denkt niet alleen aan Allah, je doet ook wat Allah en Zijn Profeet blij maken. Iemand die heel veel van Allah houdt, toont ook veel respect voor zijn ouders en gaat goed om met iedereen.

Allah

Mensen die veel van Allah houden, hebben een goed hart. Hun hart is proper. Je hart wordt proper door goede dingen te doen. Dingen die Allah aan ons vraagt. Ahmad wil ook graag verliefd worden op Allah en Zijn Profeet Mohammed.



11. Beantwoord de volgende vragen.

1. Hoe heet de jongen in het verhaal?

.....

2. Waar woont Ahmad?

.....

3. Wie heeft hem deze naam gegeven?

.....

4. Wat betekent de naam Ahmad?

- Iemand die Allah dankbaar is.
- Iemand die graag deelt.
- Iemand die veel vrienden heeft.



5. Hoe krijg je een proper hart?

.....
.....
.....

Allah



12. Vul het juiste woord in.

niemand - ouders - 6
99 - sterven - eerlijk - bidden

1. Allah is niet geboren en zal ook niet
2. Hij heeft geen en geen kinderen.
3. Allah heeft Mooie Namen.
4. Allah heeft het universum in dagen gemaakt.
5. Allah lijkt op en niemand lijkt op Allah.
6. Allah houdt van hen die zijn.
7. is de beste manier om Allah te bedanken.



13. Vul het juiste woord in.

lah	Al	maan	Rah	men	na	
.....				
dam	A	maa	as	al	naa	hoes
.....					
wa	Ha	be	ken	dan	?	
.....					

Allah



14. Schrijf over.

Rahmaan		
Rahiem		
Kariem		
Aziez		
Noer		



15. Woordzoeker.

S	T	E	R	K	S	T	E
S	C	H	E	P	P	E	R
U	V	S	A	L	K	A	N
B	A	L	L	A	H	A	Z
I	G	O	D	I	M	A	A
I	L	A	M	B	Q	P	O
M	O	M	A	K	E	R	S
S	O	S	A	L	A	A	M



Allah
Schepper
God
Maker
Salaam
Sterkste

Allah



16. Allah is mijn god.

/ 10

Kleur: juist of fout.



1. De mensen hebben hun God, Allah gemaakt.
2. Allah lijkt op niemand.
3. Allah heeft 96 namen.
4. In het Paradijs zullen wij Allah kunnen zien.
5. Wij zijn de kinderen van Allah.
6. Rahmaan is een Schone Naam van Allah.
7. Allah houdt van hen die bidden.
8. Allah is enkel de God van de moslims.
9. Allah weet wat ik denk.
10. Allah weet wat ik later zal worden.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hoeveel heb jij er juist? Geef hier je punten op 10.



Allah



17. Schrijf de naam Allah over en geef elke rij een andere kleur.

الله الله الله الله الله الله

الله الله الله الله الله الله

الله الله الله الله الله الله

الله الله الله الله الله الله

