

Khadija-Ann De Bruyne

uitgeverij
PLATAAN

A photograph of four children running in a grassy field. In the foreground, a boy in a colorful striped t-shirt holds a large, colorful kite with rainbow stripes. To his left, a girl is also holding the kite's string. In the background, another boy and a girl are running. The scene is bright and sunny, with trees in the distance.

ACTIEF WERELDKIND

Leerwerkboek

4





Assalāmu °alaykum, fijn dat jij er bent actief wereldkind!
Ik ben Naḥla de bij.

An Naḥl is een hoofdstuk in de Koran en dat betekent:
de bij.

Allāh ﷻ is tevreden over ons omdat wij actief en
zorgzaam zijn en goed samenwerken. Ik zal jou telkens tonen
wat je moet doen. Hopelijk voer je alle opdrachten uit zoals mijn
bijenfamilie. Dat betekent:

- Zonder morren, zonder ruzie maken.
- Heel zorgzaam en netjes.
- Vooral: bespreken, afspraken maken
en samenwerken zijn belangrijk voor ons.

Moge Allāh ﷻ tevreden zijn over jou.

Werkvormen:



Dit leer ik



Dit oefen ik



Dit kan ik



schrijven, nummeren,
bij elkaar passen



kleuren of
tekenen



bespreken,
probleemoplosser



iPad gebruiken



lezen,
voorlezen,
luisteren



huiswerk,
samenwerken,
groepswork



spel, toneel, zang,
dichten, voordracht



knutselen

Tijdreizen:



Verleden aftellen
10, 9, 8, 7, 6, 5, ...



Toekomst optellen
1, 2, 3, 4, 5, ...

Wat doen we in de islamles?

“Assalāmu °alaykum”.

Wij begroeten elkaar beleefd.



Du°ā' van de wijsheid.
Aangeleerd Koranvers **inoefenen**.



Lestitel:
waarover krijg je vandaag les? Zet een vinkje bij de titel.



Ik leer:
Naḥla vertelt wat je vandaag leert.



Ik luister:
naar een verhaal.



Ik oefen:
je oefent met Naḥla wat je geleerd hebt uit de verhalen.



Ik kan:
Naḥla test of je de leerstof al kent.



Zelfevaluatie:



Wat heb je nodig om jou te helpen groeien?

Inhoud



Geloofsleer



Aanbidding



Sīrah



Koran



Zedelijkheid



Godsdienst en cultuur



Geloofsleer

I.DE GELOOFSFUNDAMENTEN

Inhoud



Deze les krijg je vandaag. Duid aan met een vinkje ✓

1.	De zes geloofsfundamenten van Islam	8
1.a.	Ḥadīth Jibrīl over Al Islām, Al Īmān en Al Iḥsān	8
1.b.	De zes geloofsfundamenten in de du°ā' āmantu	10
1.1.	We geloven in Allāh ﷻ	14
1.2.	We geloven in de Engelen	14
1.3.	We geloven in de Boeken	15
1.4.	We geloven in de Profeten	15
1.5.	We geloven in de Dag des Oordeels	16
1.6.	We geloven in Qaḍar, het Lot	17

Zelfevaluatie

Arkān ul Īmān
De zuilen van
het geloof

1. De zes geloofsfundamenten van Islam

1.a. Ḥadīth Jibrīl over Al Islām, Al Īmān en Al Iḥsān



Ik leer aan de hand van de ḥadīth Jibrīl de 6 geloofsfundamenten opsommen.

Toen wij op een dag bij de Boodschapper van Allāh ﷺ zaten, verscheen er een man voor ons met spierwitte kleding en gitzwarte haren. Er was aan hem geen teken van het reizen af te zien en niemand van ons kende hem. Hij ging voor de Profeet ﷺ zitten, plaatste zijn knieën tegen die van de Profeet ﷺ, legde zijn handen op zijn dijen en zei: "O Muḥammad, vertel mij wat de Islam is." De Profeet ﷺ antwoordde: "De Islam houdt in dat je getuigt dat er geen god is (die het recht heeft aanbeden te worden) dan Allāh ﷻ en dat je getuigt dat Muḥammad de Boodschapper is van Allāh ﷻ, dat je het gebed onderhoudt, dat je de Zakāt uitgeeft en dat je (tijdens de maand) Ramadan vast en de bedevaart (hajj) naar het Huis (van Allāh ﷻ, de Ka'bah in Mekka) verricht, indien je daartoe in staat bent." Waarop hij zei: "Je hebt juist gesproken." Wij waren erg verbaasd dat hij hem (eerst iets) vroeg en (daarna zijn antwoord) bevestigde.

Daarna zei hij: "Vertel mij wat Īmān is." Hij (de Profeet ﷺ) antwoordde: "Dat je gelooft in Allāh ﷻ, in Zijn Engelen, in Zijn Boeken, in Zijn Boodschappers, in de Laatste Dag en dat je gelooft in de Voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte." Hij zei: "Je hebt juist gesproken."

Hij zei vervolgens: "Vertel mij over (de betekenis van) Iḥsān." Hij ﷺ antwoordde: "Dat je Allāh ﷻ aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel."

Hij (de man) zei: "Vertel mij over het (Laatste) Uur." De Profeet ﷺ antwoordde: "Daarover heeft de ondervraagde niet meer kennis dan de vrager." Toen zei hij: "Vertel mij (dan) over haar tekenen." Hij ﷺ antwoordde: "Dat de slavin haar meesteres zal baren en dat je ziet dat op blote voeten lopende, naakte en behoeftige schapenhouders wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen."

Hierna ging hij (de man) weg en ik (°Umar) bleef enige tijd zitten. Toen zei hij (de Profeet ﷺ): "O °Umar, weet jij wie die vragensteller was?" Ik antwoordde: "Allāh ﷻ en Zijn Boodschapper weten het best." Hij ﷺ zei: "Het was Jibrīl [°alayhis salām], hij kwam om jullie (over) jullie geloof te leren."

Arkān ul Īmān = de zuilen van het geloof

Arkān = zuilen

Īmān = geloof



Ik oefen om de 6 geloofsfundamenten op te sommen.

**Een moslim
moet in alle 6
zuilen geloven**



Schrijf de zes geloofsfundamenten in de 'geloofsboom'.



1.b. De zes geloofsfundamenten in de du'ā' āmantu



Ik leer de betekenis van Du'ā' āmantu.

أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى
وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ❁

 Ik geloof in Allāh ﷻ

 en in zijn Engelen

 en in Zijn boeken

 en in Zijn Profeten

 en in De Laatste Dag

 en in het Lot en dat het goede  en het kwade  van Allāh ﷻ komen

 en dat er een leven bestaat na de dood.

 Ik getuig dat er geen God is dan Allāh ﷻ

en ik getuig dat Muḥammad ﷺ Zijn dienaar en Zijn Profet is.



Ik oefen om de du°ā' āmantu uit het hoofd te zeggen.

Zing mee met: Āmantu biLLāh van Ayisha Abdul Basith

 Āmantu biLLāhi

 wa Malā'ikatihī

 wa Kutubihī

 wa Rusulihī

 wal yawmil ākhiri

 wal qadari khayrihī wa sharrihī min Allāh ﷻ

 wal ba°thu ba°d al Mawt

Lā ilāha illaLLāh x 3

Muḥammadan Rasūl Allāh ﷺ



Verbind de juiste geloofsgetuigenis met de Arabische vertaling

Het geloof in Allāh ﷻ



wa Malā'ikatihī

en in Zijn Engelen



wal Yawmil ākhiri

en in Zijn Boeken



wa Rusulihī

en in Zijn Profeten



Āmantu biLLāhi

en in De Laatste Dag



wal qadari khayrihī wa sharrihī min Allāh ﷻ

en in het Lot en dat het goede en het kwade van Allāh ﷻ komen



wa Kutubihī

Allāh ﷻ Zegt: *“Vroomheid is niet dat jullie je gezichten naar het oosten en het westen wenden, maar vroom is wie gelooft in Allāh ﷻ, in de Laatste Dag, in de Engelen, in het boek en in de Profeten en wie zijn bezit, hoe lief hij dat ook heeft, geeft aan de verwanten, de wezen, de behoeftigen, aan hem die onderweg is, aan de bedelaars en voor [de vrijkoop van] de slaven, en wie de Ṣalāt verricht en de Zakāt geeft en wie hun verbintenis nakomen, als zij een verbintenis zijn aangegaan en wie volhardend zijn in tegenspoed en rampspoed en ten tijde van strijd. Zij zijn het die oprecht zijn en dat zijn de godvrezenden.”* [Al Baqarah 2: 177]



Zoek op: vroomheid:



Waarin moet iemand die vroom is volgens het bovenstaande vers geloven?

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Wat moet iemand die vroom is volgens het bovenstaande vers doen?

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____



Maak een acrostichon: een dichtvorm waarin de eerste letters van de zin een woord vormen. De eerste letters moeten het woord: 'Geloof' vormen.

G _____
E _____
L _____
O _____
O _____
F _____

De belangrijkste begrippen die je (in het Nederlands of Arabisch) moet kunnen gebruiken, zijn: Allāh ﷻ, geloof, Engelen, Boeken, Profeten, Lot, Voorbestemming, Ākhirah of Hiernamaals.



Maak een quiz met deze woorden.



Ik leer de betekenis van de geloofsfundamenten.

1.1. We geloven in Allāh ﷻ – Al īmānu bi Llāhi

Moslams geloven in het bestaan van Allāh ﷻ. We zien in de hele schepping het bewijs van Zijn ﷻ Bestaan. Zoals in de werking van ons lichaam, de natuur, het heelal enzovoort.

We geloven in de Heerschappij van Allāh ﷻ, dat Hij ﷻ alles geschapen heeft en in Zijn mooie Namen en Eigenschappen.

Allāh ﷻ is de Enige die aanbeden mag worden.



1.2. We geloven in de Engelen – Al īmānu bi Malā'ikatihī

Moslams geloven in het ongeziene zoals het bestaan van Engelen. Als we niet in Engelen zouden geloven, kunnen we geen moslim zijn, want de openbaringen gebeurden via de Engel Jibrīl [°alayhis salām].



We geloven in de schepping van Engelen uit licht. Dat zij Allāh ﷻ altijd gehoorzamen omdat ze geschapen werden zonder eigen wil.

Moslams geloven dat Engelen taken kregen van Allāh ﷻ. Zo zijn er onder andere Engelen die ons beschermen, onze goede en slechte daden opschrijven en Engelen die voor de natuur zorgen.

Het geloven in de Engelen houdt niet in dat we hen aanbidden, want wij mogen enkel Allāh ﷻ aanbidden. Engelen zijn slechts schepselen, zoals wij dat ook zijn.

1.3. We geloven in de Boeken – Al īmānu bi Kutubihī

Moslams geloven in de Boeken die door Allāh ﷻ geopenbaard zijn. Dit geloof richt zich natuurlijk op de Koran, maar ook op andere Boeken die Allāh ﷻ eerder heeft geopenbaard.



Wat belangrijk is om te weten, is dat we geloven in de Boeken, zoals ze oorspronkelijk geopenbaard zijn. Helaas zijn deze onderhevig geweest aan vele veranderingen door de mensen. Deze Boeken kunnen dus niet meer het 'Woord van God' genoemd worden.

De Koran is het enige originele Woord van Allāh ﷻ en is bestemd voor de hele mensheid.

1.4. We geloven in de Profeten – Al īmānu bi Rusulihī

Moslams geloven in Profeten die door Allāh ﷻ Openbaringen ontvingen om de mensen het geloof te onderwijzen. Het bijzondere is dat alle Profeten met dezelfde, universele Boodschap gezonden zijn: geloof in Allāh ﷻ en in niemand anders en alleen Hem ﷻ te aanbidden.



Wij geloven dat Muḥammad ﷺ de laatste Profet is die met een universele Boodschap kwam, geldig voor de gehele mensheid.

Maar naast het geloven in Muḥammad ﷺ geloven moslams ook in andere Profeten, zowel de Profeten die bij naam bekend zijn, als de Profeten waarover geen kennis (meer) bekend is.

In de Koran staan slechts 25 Profeten bij naam genoemd. Moslams geloven dat de Profeten Ibrāhīm (Abraham), Nūḥ (Noah), Ādam, ʿĪsā (Jezus), Mūsā (Mozes) en nog vele andere Profeten [ʿalayhim as salām] echt bestaan hebben.

1.5. We geloven in De Dag Des Oordeels - Al ĩmānu bil yawm al Ākhir

Het geloof in de Dag Des Oordeels behoort tot het geloof in het ongeziene.

Veel mensen denken dat dit leven het enige leven is wat ze zullen hebben. Allāh ﷻ Zegt hierover in de Koran:



Allāh ﷻ Zegt: **“En Wij hebben de hemel en de aarde en wat daartussen is niet voor niets geschapen. Dat is een vermoeden van degenen die ongelovig zijn.”**
[Şād 38: 27]

De moslim gelooft dat er een dag komt waarop iedereen beoordeeld zal worden op wat hij of zij tijdens zijn of haar leven deed. Allāh ﷻ zegt hierover in de Koran:

Allāh ﷻ Zegt: **“En voorwaar, het Huis van het Hiernamaals is zeker het echte leven, als zij het wisten!”** [Al °Ankabūt 29:64]

Deze dag is nodig om recht te spreken over al het onrecht op deze wereld. Wanneer zou iemand zijn of haar verdiende straf anders krijgen?

Kijk naar onrecht, discriminatie, machtsmisbruik en onderdrukking in de wereld. Onschuldige mensen die gestraft of gedood worden en nooit gerechtigheid kregen. En anderzijds onderdrukkers of criminelen die vrijuit gaan.

Er is een dag nodig waarop iedereen krijgt wat hem of haar toekomt. De Dag waarop Allāh ﷻ, de Rechtvaardige, zal recht spreken tussen alle mensen.

1.6. We geloven in Qaḍar, het lot – Al īmānu bil qadari Khayrihī wa sharrihī

Een moslim gelooft dat alles wat gebeurt, Voorbestemd is door Allāh ﷻ. Er is geen toeval in de Islam. Alles is Voorbeschikt, zowel hetgeen wat in onze ogen goed is, als hetgeen wat in onze ogen slecht is. Met de nadruk op ‘in onze ogen’.



We kunnen pas weten wat goed is, als ook het slechte bestaat. Hoe kan je weten dat jij het goed hebt, als je geen mensen ziet die het slechter hebben?

Vaak overkomen ons zaken die in onze ogen heel slecht lijken. We spreken dan over een ramp die ons overkomen is en hoe slecht dat is, maar we vergeten soms dat Allāh ﷻ het Voorbestemd heeft. Allāh ﷻ weet het beste wat goed voor ons is.

Het is belangrijk dat we een sterk en oprecht geloof hebben in de Voorbeschikking, zowel in het goede als in het slechte. Wanneer we ons hieraan overgeven en ons Lot aan Allāh ﷻ over laten, weten we dat niets zonder reden gebeurt. Soms wordt ons dat pas jaren later duidelijk.



Besprek het artikel over **Yusra Mardini**.





Groepswerk: het geloof in de fundamenten helpt ons in het dagelijkse leven. Bedenk voor elk fundament een voorbeeld.



Het geloof in de Engelen motiveert mij om elke dag minstens een goede daad te doen zodat mijn schrijfengel die kan noteren.

Omdat ik geloof dat Allāh ﷻ alles ziet, zorg ik ervoor dat ik me goed gedraag.

Doe dit voor elk geloofsfundament:

- Het geloof in Allāh ﷻ:

- Het geloof in de Engelen:

- Het geloof in de Boeken:

- Het geloof in de Profeten :

- Het geloof in de Dag des Oordeels:

- Het geloof in de Voorbeschikking en dat zowel het goede als het kwade van Allāh ﷻ komen.

 Zelfevaluatie:						Wat heb je nodig om jou te helpen groeien?
1. Ik kan de 6 geloofsfundamenten opsommen.						
2. Ik kan de betekenis van de 6 geloofsfundamenten in mijn eigen woorden uitleggen.						
3. Ik kan de betekenis van de Du°ā' Āmantu in mijn eigen woorden uitleggen.						
4. Ik kan de Du°ā' Āmantu uit het hoofd opzeggen.						



Geloofsleer

II. IK LEER ALLĀH ﷻ KENNEN

Inhoud



Deze les krijg je vandaag. Duid aan met een vinkje ✓

1.	Allāh ﷻ houdt van mij, en ik hou van Allāh ﷻ	20
2.	Ik vertrouw Allāh ﷻ, Hij vertrouwt mij	28
3.	Allāh ﷻ beschermt mij en Hij is de Enige die mij in leven houdt	32
4.	Allāh ﷻ hoort alles wat ik zeg, Hij ziet mij overal en weet alles	35
5.	Allāh ﷻ lijkt op niemand of niets	38
5.1.	Hoofdstuk 112, De Zuiverheid - Sūrah Al Iklāṣ	38

Zelfevaluatie

1. Allāh ﷻ houdt van mij, en ik hou van Allāh ﷻ



Ik leer vertellen dat ik van Allāh ﷻ hou en wat ik moet doen om dat te tonen:

1. Alleen Allāh ﷻ aanbidden.
2. Het voorbeeld van de Profeet volgen.
3. Goed zijn voor je ouders.

Het geloof in Allāh ﷻ is de _____ e zuil van het geloof

Āmantu billāhi : ik geloof in Allāh ﷻ

Allāh Subḥānahu wa ta'āla betekent: Geprezen en Verheven is Hij ﷻ.

Een moslim heeft de liefde van Allāh ﷻ nodig. Allāh ﷻ heeft jou niet nodig. Jij hebt Allāh ﷻ nodig.

Net als een hond alles doet om zijn baasje tevreden te stellen, streeft een kind naar de goedkeuring van zijn ouders en willen we dat de leerkracht tevreden is. De tevredenheid van anderen maakt ons gelukkig.



We moeten ons best doen om Allāh ﷻ tevreden te stellen. Wanneer je voelt dat Allāh ﷻ tevreden is over jou, voel je je blij. Je groeit in kracht en innerlijke rust. Ook je zelfvertrouwen groeit. Je verlangt naar een goed leven hier én de beloning van het eeuwige leven in het Paradijs.

Allāh ﷻ koos Profeten als voorbeeld voor ons, zodat we weten hoe we ons moeten gedragen om Zijn Tevredenheid en Liefde te verdienen. Dat gaat niet altijd gemakkelijk. Lees het verhaal van de Profeet Ayyūb [°alayhis salām].





Lees dit gedicht voor op het ritme van 'slam poetry'
voorbeeld van 'slam' Ode aan de taal - Lisette Ma Neza



Ayyūb [°alayhis salām] was een Profeet ﷺ
Door Allāh ﷻ gezonden voor zijn eigen volk op deze planeet
Hij was een rijke man met veel kinderen en een groot bezit
Ooit was hij het beste schepsel op aarde
Een man met een nobel karakter
Altijd tot Allāh ﷻ geneigd
Nooit hoogmoedig of egoïstisch
Een ware gelovige
Standvastig en geduldig
Iblīs ergerde zich hieraan
En kon dit niet weerstaan
Dus ging Iblīs bij Allāh ﷻ klagen
En ging Hem ﷻ vragen,
Om Ayyūbs gunsten af te nemen
En hem alleen te laten in zijn problemen
Allāh ﷻ wou Ayyūbs oprechtheid en geduld bewijzen
Zo nam Hij ﷻ Ayyūbs gunsten af
Maar Ayyūbs geloof nam niet af
Hij bleef geduldig trouw aan zijn geloof
Het plan van Iblīs was een mislukking
Na jaren van geduld kreeg de Profeet Ayyūb alles terug
Zo zie je maar
Eender wie oprecht gelooft
Wat er ook gebeurt
Blijft met geduld en volharding
Vertrouwen in zijn Schepper
Geduld is de sleutel tot het succes
Weet dat Allāh ﷻ houdt van de geduldigen

Ayah Oueslati
L4 GBS Melle



Ik oefen om te vertellen dat ik van Allāh ﷻ hou en wat ik moet doen om dat te tonen.

Zo voel ik mij bij dit gedicht.



We zijn een paar weken verder.

Je bent ziek.

Je kan niet naar de wedstrijd of

de uitstap waar je zo naar uitkeek.

Hoe reageer je?

O Je zegt, alhamdulillah, verzorgt jezelf en blijft geduldig tot je genezen bent.

O Je voel jezelf de grootste pechvogel op aarde en klaagt steen en been.



Maak een woordspin met goede daden die Ayyūb [°alayhis salām] deed om te tonen dat hij van Allāh ﷻ hield en waardoor hij alles [°alayhis salām] terug kreeg.



Allāh ﷻ Zegt: **“Maar degenen die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allāh.”**
[Al Baqarah 2: 165]



Schrijf zelf ‘slam poetry’ over jouw liefde voor Allāh ﷻ en hoe jij Hem ﷻ dat toont.

Enkele schrijftips:

1. Schrijf je tekst
2. Lees luidop
3. Schrap wat overbodig is
4. Lees opnieuw luidop
5. Maak het levendig



Vul in: Hij - geloven - sterker – Hem

1. Geloven in Allāh ﷻ maakt ons geloof _____
2. Hoe meer we _____ in Allāh ﷻ, hoe meer we van _____ zullen houden.
3. Hoe meer wij van Allāh ﷻ houden, hoe meer _____ van ons zal houden.



Hoe kunnen wij onze liefde voor Allāh ﷻ tonen?

1.1 Allāh ﷻ alleen aanbidden



1.2 De sunnah van de Profeet ﷺ volgen



1.3 Goed zijn voor je ouders



“En wees goed voor de ouders.” [Al Baqarah 2: 83]

1. Alleen Allāh ﷻ aanbidden

Alleen Allāh ﷻ is het waard aanbeden te worden: Lā ilāha illā Allāh.



Allāh ﷻ Zegt: “ **Voorwaar, Ik ben Allāh, er is geen god dan Ik. Aanbid Mij daarom en onderhoud het gebed om Mij te gedenken.**” [Ṭāhā 20:14]

Hoe aanbidden we Allāh ﷻ?

- _____
- _____
- _____
- _____



1.2 De sunnah van de Profet ﷺ volgen

Allāh ﷻ Zegt: “**Jullie hebben in de Boodschapper van Allāh een prachtig voorbeeld voor wie hoopt op Allāh en de Laatste Dag en voor wie Allāh vaak gedenkt.**” [Al Aḥzāb 33: 21]

Allāh ﷻ koos zelf Muḥammad ﷺ uit omdat Hij ﷻ van hem hield, omwille van zijn goede karakter. Willen we onze liefde voor Allāh ﷻ tonen, dan doen we dat door de sunnah (het voorbeeld) van de Liefste Mens ﷺ te volgen.



Wat doe jij volgens de sunnah van de Profet ﷺ?

(Denk maar aan niet liegen, iemand helpen, de ‘salām’ geven.)

1. Schrijf het op een Post-it en hang het aan het bord.
2. Bespreek samen wat jullie allemaal doen volgens de sunnah van de Profet ﷺ.
3. Schrijf hier wat jij niet doet, maar wel aan het bord hing.

- _____
- _____
- _____

1.3 Goed zijn voor je ouders

Deze mensen waar ik zo van hou,
heeft Allāh ﷻ mij geschonken,
om voor mij te zorgen,
om mij lief te hebben,
om mij liefde te geven.
Wat een mooi geschenk uit Zijn Liefde voor mij.

وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“Wees goed voor **de ouders.**”
[Al Baqarah 2:83]



Ik hou van mama, omdat

Ik hou van papa, omdat



Praatpaten



Allāh ﷻ Zegt: *“En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en om **goedheid** te betrachten **tegenover de ouders**. Als één van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, **zeg dan nooit “foei”** tegen hen, **snauw hen niet af** en spreek tot hen **een vriendelijk woord.**”*
 [Al Isrā’ 17:23]

1. Wat moeten we volgens deze āyah doen, **na het aanbidden** van Allāh ﷻ ?

2. Wat mogen we volgens deze āyah **nooit** doen tegen onze ouders?

3. Wat mogen we niet zeggen tegen onze ouders? Schrijf het op het whiteboard.



4. Hoe moeten we ons volgens deze āyah **wel** tegenover onze ouders gedragen?

Je mama droeg je normaal gezien 9 maanden in haar buik, daarom verdient zij bij jou een speciale plek, net zoals jij een speciale plek hebt bij je mama.

5. Schrijf voor elke maand dat ze zwanger was, iets op dat je kan doen om haar te maken of bij te helpen.

1	_____	6	_____
2	_____	7	_____
3	_____	8	_____
4	_____	9	_____
5	_____		

